

*Torsdag den 4. april i Hadsund:*

# Meget mere om Island og islændinge

K. Torben Rasmussen har meget mere at fortælle os om Island og islændinge, end han gjorde 6. februar i Andelen i Hadsund, hvor han talte over emnet:

**Kan vi danskere lære noget af det islandske folk?**

- Man kan med rimelighed sige, at det moderne Island bliver skabt i og med 2. verdenskrig.

- Island blev til Republikken Island i 1944.

- Og nu er Island et moderne velfærdssamfund med ret store ligheder med de øvrige nordiske lande, men også med betydelige forskelle.

Det siger litteraturhistoriker K. Torben Rasmussen som optakt til et nyt foredrag om det moderne Island og landets historie gennem de seneste århundreder, hvor Oplysningstidens og Nationalromantikken gennemslag i Island vil blive beskrevet som de vigtige historiske epoker.

Efter pausen bliver der tid til at præsentere et par vigtige islandske forfattere, især Hallgrímur Helgason og Auður Ava Ólafsdóttir.

**K. Torben Rasmussen holder sit foredrag og viser billeder torsdag den 4. april fra kl. 19.00 i Andelen, Storegade 44, Hadsund.**

## Husk tilmelding

Entre - inkl. kaffe / the + kage: 60,- kr. for medlemmer - 120 kr. for ikke-medlemmer.

**Tilmeld venligst snarest** - og senest 3. april hos Anette Olesen:  
[netto2011@gmail.com](mailto:netto2011@gmail.com); tlf. 21 67 59 57.



**K. Torben Rasmussen.**

**Alle er velkomne.**

Se mere side 2

**Arrangør: Foreningen NORDEN Mariagerfjord  
i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg**



**Strokkur - en af de flotte geysere, der vidner om, at Island er selvforsynende med varme fra undergrunden.**  
*Foto: Rudy Hemmingsen.*

## Meget mere om Island og islændinge

Island blev befolket af nordboere - især norske bønder - under vikingetiden. De havde trælle (slaver) af gælisk oprindelse med.

Fra 1262 hørte Island til Norge og derpå til Danmark fra Kalmarunionen i 1397 og frem til 1918. Den 1. december 1918 blev Island en selvstændig stat, Kongeriget Island, der var i personal-union med Danmark og havde den danske konge som statsoverhoved.

K. Torben Rasmussen vil 4. april fortælle os om det moderne Island og om optakten til Islands endelige selvstændighed med republikkens dannelse i 1944.

Her vil Island under de vigtige historiske epoker Oplysningstiden (*sidst i 1700-tallet, red.*) og Nationalromantikken (*første halvdel af 1800-tallet, red.*) blive beskrevet.

Begge strømninger får betydning for Island, og understreger, at Island i gamle dage aldrig var så langt væk fra Europa, som man nemt kunne forestille sig.

Under Oplysningstiden blev de islandske håndskrifter hentet til København.

I 1950'erne og 1960'erne var der heftig diskussion om, hvorvidt disse håndskrifter skulle tilbageleveres til Island.

Nationalromantikken med fokus på folk, folkenes historie, myter, sprog og folkets ret til selvbestemmelse - demokrati - bliver starten på den islandske kamp for selvstændigheden.

Fra 1874 til 1944 er der mange vigtige hændelser i retning mod den endelige selvstændighed.

Island blev til Republikken Island i 1944 under 2. verdenskrig og var på det tidspunkt besat af amerikanske styrker.

Hvad skete der under krigen i Island? Og hvad er der sket i landet frem til i dag?

Alt dette skal vi høre om den 4. april.

Læs meget mere om K. Torben Rasmussen og hans virksomhed Team Island i de fire sider foromtale til hans foredrag i Hadsund den 6. februar: [Klik her](#).